

VÄLKOMMEN

till Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31



på Södermalm i Stockholm

Andreaskyrkan 

Kyrkans rötter

När folkväckelsen i Sverige drog fram under slutet av 1800-talet var ett av dess stora problem var man skulle samlas för sina möten och gudstjänster. I Stockholm bildades 1871 Lutherska Missionsföreningen och den kom under många årtionden att planera, finansiera och bygga många kyrkor från innerstaden och vidare utåt.

Andreaskyrkan var den första egna kyrkan som byggdes och den stod färdig 1877 med plats för 1000 personer. Från början hette den Södra Missionshuset men bytte namn 1917.

När Svenska Missionsförbundet* bildades 1878 blev Södra Missionshuset den givna samlingspunkten. Här hölls konferenserna och här avskildes de första missionärerna som sändes ut till Kongo, Ryssland och Asien.

Alldeles bakom kyrkan byggdes 1890 ett hus för samfundets pastors- och missionärsutbildning. 1908 flyttade Missionsskolan till Lidingö till större lokaler.

När Stockholm växte under 1900-talet, knoppades delar av församlingen av till nya församlingar och kyrkor söderut.



Interiörbild av Andreaskyrkan från mitten av 1890-talet.
Då kallad Södra Missionshuset

*) senare Svenska Missionskyrkan, nu ingående i Ekkumeniska kyrkan

När kyrkan byggdes hade den en ljus färgton...



*...och redan före sekel-
skiftet 1800/1900 hade
man byggt en orgel.*

*1923 gjordes en större
ombyggnad och kyrkan fick
en blå/mörkbrun färgton.*



*Nästa större
förändring
skedde 1987
då man delade
av kyrkan i två
delar på höjden
och den fick det
utseende som
den i stort sett
har idag.*

*Den fick åter en ljus ton och på bottenplanet skapades samlings-
salar och expeditiionslokaler.*

En grannlaga uppgift då kyrkan är kulturminnesmärkt.

Vill du veta mer om Andreaskyrkan och dess församling
ANDREASKYRKAN EQUMENIAKYRKAN SÖDERMALM
så hittar du info om oss och om våra gudstjänster, samlingar
och aktiviteter på



vår hemsida:
www.andreaskyrkan.se



[www.facebook.com/
andreaskyrkanstockholm/](http://www.facebook.com/andreaskyrkanstockholm/)



instagram:
[andreaskyrkan](https://www.instagram.com/andreaskyrkan)

Du kan också ringa på tel. nr 0708-67 13 14

VÄLKOMMEN !

Vi vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor och människor emellan.

Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad av den värme och generositet som kännetecknade Jesus.